

Merhaba,

TMH'nın 478. sayısı kongre, sempozyum hazırlıklarının yoğunluğu arasında hazırlandı. 25-27 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir'de Ulaştırma Sempozyumu, 5-6 Ekim 2013'te Diyarbakır'da Yapı Denetimi Sempozyumu toplandı. Ekim ayının son haftasında Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Ankara'da Yapılarda Kimyasal Atıklar Sempozyumu, Kasım ayının ilk günlerinde ise Konya'da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu gerçekleştirildi.

Önümüzdeki aylarda mesleki-bilimsel etkinlikler kesintisiz devam edecek. Açıkçası genel kurul sürecine, bilimsel etkinliklerin yorgunluğunda girilecek. Bu tablonun oluşması Odamızın ayırt edici bir gerçekliğine işaret ediyor. Odamız kurulduğu günden bu yana bu tür etkinlikler düzenliyor.

Bilinmeli ki, sempozyumların tatlı yorgunluğu, yenilenmenin habercisidir; İMO yenilenerek, çağa ayak uydurarak yoluna devam ediyor. Mesleki alanımızdaki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler, insan ihtiyaçlarının farklılaşması, her gün biraz daha karmaşıklaşan toplumsal yaşam mesaimizin bu yön-de yoğunlaşmasını zorunlu kılıyor.

Odamız "büyük resmin" farkındadır; "filin tutulduğu yerden tarif edilmesi" gibi bir sığılğa düşme-yeye niyeti yoktur. Bu nedenle, konuya bütünlüklü yaklaşmakta, tek tek noktaları sorunlar zincirinin birer halkası gibi algılamakta, çözümün de buna uygun olarak bütünlüklü politikalarından geçtiğini düşünmektedir.

Sorunların ortaya çıkmasına neden olan temel yanlış, insana, insan hayatına verilen değerden kaynaklanmaktadır. Son bir ayda gerçekleştirilen sempozyum konularına bakıldığında, özcesi insan hayatını korumaya, standardını yükseltmeye dönük tartışma ve arayışlara ev sahipliği yaptığı görülecektir. Güvenli yapılar üretilmesinin vazgeçilmez sayılan yapı denetimi ile ilgili sempozyum düzenlemenin, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine tartışmanın, ciddi oranlarda can ve mal kaybına yol açan taşkın ve heyelanları ele almanın, nitelikli yapı malzemesi üretilmesi ile doğrudan bağlantılı olan yapı kimyasalları üzerine beyin fırtınası gerçekleştirmenin başka bir izahını yapmak mümkün değildir. Odamız, düzenlediği mesleki etkinliklerle insan hayatını korumak, niteliğini yükseltmek doğrultusundaki çabaları görünür kılmak istemektedir.

Siyasi iktidar marifetiyle dayatılan ekonomik-politik tercihler ve kurulmak istenen toplumsal yaşamla aramızdaki çelişkinin uzlaşmazlığı, bizlerin insana, topluma, sosyo-ekonomiğe yaklaşımımızdan kaynaklanmaktadır ki, İMO kurulduğu günden bu yana tercihini, sosyal devletten, eşitlikten, adaletten, bilimden yana kullanmıştır.

TMH'nın 478. sayısında birkaç yazıyla ele aldığımız, önümüzdeki süreçte de irdelemeye devam edeceğimiz kentsel dönüşüm konusu, Odamızın mesleki-politik hassasiyetlerinin anlaşılmasını mümkün kılacak önemdedir. Kentsel dönüşüm tartışmasının odak noktasında, kentlerin insanlar için mi düzenleneceği yoksa paranın mutlak hâkimiyetine mi terk edileceği sorusu yer almaktadır. Aynı sorun, kentsel değerlerin toplum yararına mı kullanılacağı yoksa rantiyeye mi akacağı sorusu- nu da içermektedir.

Bu sayımızda bu sorulara yanıt aramaya çalıştık. Biliyoruz ki bu arayış, sizlerin katkılarıyla zenginleşecektir. Bu tespit, değerli meslektaşlarımızın kentsel dönüşüm sorunu ile ilgili katkılarına açık olduğumuza işaret etmektedir.

Kentlerin, mesleki alanımızın, meslek odamızın ve insan hayatının neoliberalizmin egemenlik ilişkisi içerisinde tanımlanmaya çalışıldığı günümüzde, İMO geleneği törpülenen, yok edilen değerlerin savunusunu sağlayacak donanıma sahiptir. Sempozyumlar, kongreler ve TMH dahil bütün yayınlarımız bu donanımın argümanlarıdır.

Yeni sayılarımızda buluşmak üzere.

**Levent Darı**  
**Genel Yayın Yönetmeni**